
'Voor de storm', een gedicht uit 1936, het jaar van de Olympische Spelen in Berlijn

Het uur U

Voor de Storm

Looking downward into a great hall, reminding me of the Sufi-temple in Teheran,
a row of people came from the back of the wall, walking to the front of the hall,
my brother Jacques in front, his head upright like the judge he once was,

calling: *Het uur U*: The hour (is) YOURS.

I went downstairs to greet him and walking together, we talked as if he was back
from beyond, when he died in his apartment, next door in the presence of a
daughter, the physician and nurse.

Suddenly, he was gone.
I alone, without bag or money,
somewhere in Teheran,
until I saw people in a row
and a man in a booth
with the bag and the money
like it happened in Kashan.

The Night of August 27, 2018 - a dream

The Night of August 27, 2018 – 1899, August 27, the birthday of my mother

Het uur U
Een gedicht (1936)

Voor de Storm

Martinus Nijhoff[

‘Voor de storm’ is een gedicht uit 1936, het jaar van de Olympische Spelen in Berlijn, tevens het jaar waarin de regering van Adolf Hitler c.s. de concentratiekampen opende voor zijn tegenstanders.

‘Het uur U - Voor de storm’ roept associaties op aan wat de Zuyderzeedijk / de zog. Markermeerdijken van HHNK en zijn Alliantie MMD, zijn bewoners en het Hollandse landschap tussen Hoorn en Durgerdam, nog te verduren krijgt als de minister van Infrastructuur & Milieu of de rechter niet ingrijpt, zoals Ir. F. Spaargaren bepleit in zijn brief en bijlage: *Visie op Markermeerdijken*.

Dankzij een gedicht van Martinus Nijhoff, dat in 1933 de oude Waalbrug bij Zaltbommel bezong, ontving de nieuwe Waalbrug (1996) zijn naam.

Kan ‘Het uur U’ de oproep worden voor het behoud van de Zuyderzeedijk?

Die nu wordt opgeofferd aan het wereldwijde toerisme dat volgens planning in 2030 dertig miljoen moet worden, te verspreiden over heel Nederland i.p.v. de achttien miljoen in/rond Amsterdam in 2018? BNR d.d. 10 oktober 2018

Stilte, ruimte, duisternis. *Verkenningen in de natuur. Kester Freriks. Waar is het nog stil in ons land? En waar is er nog open ruimte? 's Nachts is het nooit donker ...*

*en dat de stap van de man / die zojuist de hoek om kwam / de stilte liet als zij was,
ja, dat zijn gestrekte pas / naarmate hij verder liep / steeds dieper stilte schiep.*

IJsselmeergebied, hoe lang nog?

De IJsselmeervereniging bestaat 45 jaar en streeft naar behoud van de mooie zoetwaterplas midden in Nederland. De discussies over dijkhoogten en de kwetsbare ecologie komen in een heel ander perspectief te staan als we voorspellingen van Peter Kuipers Munneke en zijn collega klimaatwetenschappers moeten geloven. Over een enkele generaties zal er geen IJsselmeergebied en zelfs geen west-Nederland meer bestaan.

